



Soms staat het water tot kniehoogte. Er staat ook een sterke stroming. Wandelsticks zijn in dit geval een goed hulpmiddel.







Na schooltijd dienen de kinderen te helpen op het land.











De klaproos is een veel voorkomende bloem in dit gebied. Van sommige klaprozen, de papaver, kan men van het maanzaad opium maken. Marokko staat er om bekend dergelijke velden te bezitten. Evenwel hebben wij dergelijke velden niet gezien.











Als we goed opletten kunnen we prachtige wilde bloemen zien zoals deze orchidée.



De oleander is een rijk vertakte, bossige, 2-6 m hoge struik die giftig melksap bevat in alle vegetatieve delen. De bladeren zijn leerachtig en 10-22 cm lang. De geurige bloemen

groeien in veelbloemige schermen. De bloemkroon is wit tot rozerood of geel van kleur. De vruchten zijn langwerpige, 8-18 cm lange, roodachtig bruine, rechtopstaande doosvruchten die bij rijpheid openklappen.









Nagenoeg elke avond krijgen we een muzikaal optreden van onze Marokkaanse vrienden.

Donderdag 12 mei 2022

- Van : Boutaghrar (1600 m)
- Tot : Taberkhach't (1787 m)
- Afstand : 20 km
- Stijgen : 200 m
- Dalen : 300 m
- Duur : 6 uur









De oleander komt voor in het Middellandse Zeegebied, Zuid Portugal en van Iran tot in Oost-Azië. Hij komt voor op stenige gronden, overstromde oevers en in periodiek droge beekbeddingen.







Heel af en toe kunnen we ook eens gebruik maken van een brug al is het soms makkelijker om naast de brug in het water te stappen.





Alexander de Grote gebruikte oleander als gifplant op zijn kruistochten. In India en Sri Lanka komen opzettelijke zelfvergiftigingen geregeld voor. In de geneeskunde vindt het geen toepassing. Honderd gram van de plant zou voldoende zijn om een paard te doden.







De bewoners plukken de bloemblaadjes waarna deze in zakken worden opgeslagen.





Granaatappels groeien niet aan bomen maar aan struiken die tot 6 meter hoog kunnen worden. De foto hierboven is een granaatappelstruik in bloei. Granaatappels zijn oorspronkelijk afkomstig uit Perzië en worden al eeuwenlang gekweekt rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten, Afganistan, India en de Kaukasus. De vrucht is heel sappig en bevat grote

cellen zoals een citrusvrucht, maar in elke cel zit een pitje van ongeveer 3 mm groot. Om de pitjes zit een soort gelei, zoals om de pitjes van een tomaat.





Bovendien bevat de granaatappel veel vellen. Omdat de vellen niet lekker smaken, vereist het eten van de vrucht het zorgvuldig pellen van elke cel. Bij rijpe vruchten is het vruchtvlees donkerrood. De schil is erg stevig en leerachtig. De vrucht kan wel uitgeperst worden, al gaat daarbij veel vruchtvlees verloren. Het sap van de granaatappel vormde oorspronkelijk de basis voor grenadine. Granaatappels staan symbool voor vruchtbaarheid vanwege hun vele

zaden, maar ook voor de dood vanwege de rode kleur van het binnenste van de vrucht. De eerste afbeeldingen van de granaatappelboom zijn gevonden op grafschilderingen van de Egyptenaren van 2500 voor Christus. Streken die naar de granaatappel zijn genoemd zijn het Spaanse Granada en het Caraïbische eiland Grenada. De vrucht staat dan ook in het stadswapen van Granada, maar de vrucht op de vlag van Grenada is een nootmuskaat en geen granaatappel. Ook de handgranaat is naar de granaatappel genoemd, vooral vanwege de vorm, maar ook omdat de zaden om je heen schieten als de vrucht op de grond valt.







Ik vind van mijzelf dat ik al goed thee kan inschenken.



Vrijdag 13 mei 2022

De wandeldagen zitten er op. Vandaag keren we terug met het busje naar Marrakech.





Zaterdag 14 mei 2022



We maken een tussenlanding in Lissabon en hebben enkele uren de tijd om de stad te bezoeken.













Hier in Portugal is het duidelijk minder warm dan in Marokko maar het is hier toch ook mooi en zonnig weer.



Wel, het was voor mij een eer om deze zeer toffe groep te mogen begeleiden. Ik heb er veel plezier aan beleefd. De blaren en de kleine verwondingen die jullie hebben opgelopen zullen spoedig genezen. Bedankt dat jullie erbij waren en ook bedankt voor het drinkgeld en het mooie tekstje.

<p>Beste Ludwig, Bedankt voor de mooie reis en op zijn Geuts gezegd: Van harte, Chris ^{veel wijs!} Mounier Met een leuke Patrich ervaring.</p> <p>Voor ons en ook voor U een unieke ervaring. Danny & Hilde.</p>	<p>Wat een fantastische ervaring, wandelend door het water, langs de rozenpadjes, door de rustige dorpjes!!! Misschien tot op een volgende reis! Machteld</p>
--	---

Misschien zien we elkaar ooit nog weer.

Andere reisverslagen van deze jongen kun je terugvinden op www.ludwighaese.be



Ludwig D'Haese

benaltijdweg@gmail.com

Tekst

Ludwig D'Haese

Foto's :

Ludwig D'Haese en andere groepsleden